

Boekbespreking Vrouw Holle en het Gouden Hart van Marika Ortmans, facebookgroep vrijeschool dd. 18 september 2018.

SPROOKJE: 'VROUW HOLLE en het GOUDEN HART' van Annine van der Meer

Nadat het boek 'Vrouw Holle en de Verborgene Wijsheid in Sprookjes/ Nu naar een vrouwelijke wereldvisie' in 2017 was uitgekomen kreeg Annine tijdens lezingen vaak het verzoek om van het Grimmsprookje van Vrouw Holle een eigentijdse versie te maken. Dat deed zij. Dit jaar, in 2018, schreef Annine het sprookje 'Vrouw Holle en het gouden hart' en dit sprookje kwam ook dit jaar uit. Waar gaat dit sprookje over?

'In 'Vrouw Holle en het gouden hart' geeft de wijze Holle in eenvoudige en beeldende taal haar visie op zowel de buiten- als de binnenkant van het leven, op dat wat je van buiten niet ziet, maar wat er van binnen wel is. Het Grimmsprookje van Vrouw Holle wordt ontdaan van aangekoekte verhaalelementen die de essentie versluieren en hertaald naar de beleving van mensen van nu. Het sprookje krijgt tevens zijn vrouwvriendelijke en spirituele oerbetekenis terug en geeft de door de ratio onttoverde mens en wereld nieuwe zin en geestelijke diepgang.

HET SPROOKJE

In dit sprookje stuurt een moeder achtereenvolgens haar oudste, middelste en jongste dochter met een opdracht op weg: ze moeten van hun hart een gouden hart maken. De twee oudste meisjes keren na korte tijd onverrichterzake terug. Alleen de jongste dochter Helle bereikt de diepe en zonnige vallei waar grootmoeder Holle in haar magisch boshuis woont. Bij haar gaat Helle in de leer. Zij krijgt, via tal van simpele voorbeelden die uit het leven gegrepen zijn, onderricht over de relatie tussen plant, dier en mens. Helle slaagt voor de testen en komt na verloop van tijd thuis met een gouden hart. Zij brengt haar kennis aan haar zusjes over. Ook zij gaan op pad en komen daarna thuis met een gouden hart. Aan het eind wordt Helle de nieuwe Holle die de levenswijsheid van de Holles aan de volgende generaties doorgeeft.'

Voor vrijeschoolmensen zijn beide boeken het lezen waard. Zie je een beetje op tegen de dikke pil 'Vrouw Holle en de verborgene wijsheid in sprookjes', begin dan eerst met het lezen of voorlezen van het nieuwe sprookje 'Vrouw Holle en het Gouden Hart'. Wie weet smaakt dit naar meer.

Dr. Annine van der Meer, de schrijfster van beide boeken, is zowel nationaal als internationaal een veelgevraagd spreker. Zij geeft wereldwijd lezingen die het gehele terrein van vrouwenstudies op een geïntegreerde en interdisciplinaire wijze omvatten. In 2008 richtte zij de stichting Pansophia op als school van Wijsheid in de 21e eeuw, een school die bewustwording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen verbindt.