

Monumentale gestalte op oudste houtsculptuur uit het Shigir-moeras in Rusland, 3.80 m uit 9500 BC

Al meer dan 100 jaar staat in het museum in Jekaterinburg een monumentale houtsculptuur van 3.80m. Deze wordt in 1894 op 50 km ten noorden van deze stad in het Shigir-moeras in de Oeral ontdekt door goudzoekers. Men heeft geen idee hoe oud het is. Een Duits-Russisch onderzoeksteam - de Duitsers zijn werkzaam bij de universiteit van Göttingen - is er in 2018 in geslaagd de ouderdom vast te stellen en komt tot de conclusie dat het stamt uit 9500 BC. Het persbericht gaat op 30 april 2018 de wereld in.¹



Als eerste hier het hoofd en de versierde ledematen van de figuur. Foto van M. Zhilin et al. 2018, *Antiquity*.



Hier een foto uit 1894 het Museum te Jekaterinburg met de tentoongestelde Houtsculptuur. Foto van M. Zhilin et al. 2018, *Antiquity*

De uit een lariksstam vervaardigde sculptuur is 3.80m. Het heeft een groot rond hoofd en het lichaam is bedekt met zig-zag-versieringen en menselijke gezichten. Voor zover ik op de bovenstaande foto kan zien hebben ze dezelfde vorm als het hoofd van de sculptuur. Ik zie kleine ronde hoofden, voorouderfiguren, natuurwezens?

Men vermoedt dat het dienst deed als rituele paal. De lariksboom is toentertijd gekapt en direct daarna is uit het verse hout die sculptuur gemaakt. Het komt zelden voor dat **mensen** op de vele teruggevonden versierde staven worden afgebeeld. En dat is hier wel het geval.

Prof. dr. Thomas Terberger meent dat dit een latere, monumentale voortzetting is van de rotsschilderingen in de grotten uit de Oude Steentijd. Tot nu toe golden de grote megalieten, voorouderfiguren, uit Göbekli Tepe als enige monumentale getuigen van de tijd direct na het aflopen van de laatste IJstijd. Deze figuur bewijst dat onafhankelijk hiervan in de Oeral dit soort complexe, monumentale figuren vervaardigd zijn.



In hetzelfde moeras werd ook een versierd deel van een gewei. Mogelijk toont dit het hoofd van een wildzwijn en is naar de nieuwste datering ca 9000 BC of iets ouder. Foto: Thomas Terberger

Annine van der Meer, februari 2019
©anninevandermeer

¹ <https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/aelteste-holzskulptur-der-welt-ist-11500-jahre-alt-3901/>