

Een greep uit de vele positieve reacties

na het verschijnen van
Maria Magdalena Ontsluierd
in februari 2021
in *chronologische* volgorde

***Op 16 december 2020 schreef Anneke Wittermans** onmiddellijk na het uitkomen van de trailer en december Pansophia-nieuwsbrief

Lieve Annine

Vrouwe van het boek, van het schrijven, van het ontsluiëren van de vrouwen geschiedenis. Wat mooi dat je Maria Magdalena ontsluierd hebt geschreven. Wat doe je dat knetter goed.

Boeiend om hieronder de samenvatting te lezen, en wat mooi dat dit boek de rode draad van al je kennis mee kon weven in de diepere lagen van Maria Magdalena als geliefde metgezellin van Jesus.

Dierbaar...

Anneke Wittermans.

***Op 17 december 2020 schreef Karin Haanappel** onmiddellijk na het uitkomen van de trailer en december Pansophia-nieuwsbrief

Lieve allemaal,

Wat een fantastisch werk hebben jullie verricht!!

Ik heb Annine gisteren vanaf mijn hotmail een bericht gestuurd en Koen & Liesbeth via facebook laten weten hoe enthousiast ik (wederom) ben door hun samenwerking. Geniaal.

Zo fijn om Annine's onderzoek en schrijven te combineren met het artistieke talent van Koen en de werkelijk betoverende stem van Liesbeth.

Ik ben fan, maar dat weten jullie al. En intens blij dat we straks ook gaan samenwerken.

Lieve mensen, het liefst geef ik jullie allemaal een echte knuffel maar het moet nog even virtueel, vanuit mijn harte een grote omhelzing en veel liefs.

Karin XXX

***Op 13 februari 2021 schreef Lauri Fransen:**

Lieve Annine,

Langs deze weg wil ik nogmaals uitdrukken dat ik zeer onder de indruk ben van je nieuwe boek:

Maria Magdalena Ontsluierd.

Dit is absoluut het belangrijkste boek dat ik de afgelopen tien jaar in handen heb gekregen!

Ik heb het natuurlijk nog lang niet allemaal gelezen, maar al bij het doorbladeren en het lezen van de inleidende hoofdstukken werd ik geraakt door de enorme impact dat dit schrijven heeft op het herstel van het vrouwelijke als de werkelijke basis van het christendom! En natuurlijk is het een enorm eerherstel voor Maria Magdalena.

Ook zie ik nu al dat het een enorme schatkist is van belangrijke en deels nieuwe informatie. Voor mij als onderzoekster is dit een bron van inspiratie.

Vorig jaar heb ik gewerkt aan de herziening van mijn eigen eerste boek *Het Evangelie van Isis*, waarin het gaat over de wortels van het vroege christendom en ook over Maria Magdalena. Het manuscript ligt nu bij de uitgever, maar ik heb besloten het terug te halen, om de bevindingen van jouw boek erin te verwerken. Uiterst belangrijk!

Ook vind ik het super-belangrijk dat de tekst van *Het Evangelie van de Geliefde Metgezellin* integraal in het Nederlands verschijnt! In deze tijd is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen de waarheid te weten komen, de ware woorden van Jezus en de ware plaats van het vrouwelijke in het oorspronkelijke christendom.

Op mijn steun kun je rekenen! Als ik iets concreets kan doen, dan hoor ik het graag.

Lieve groet, Lauri

***Op zaterdag 3 april besprak Marcel Messing (www.marcelmessing.nl)** het boek in zijn Paasnieuwsbrief 2021 van Paaszaterdag 3 april, met een link en website, alwaar uitgebreide info over het boek wordt gegeven:

‘Maria Magdalena, haar leven en haar rol naast Jezus, wordt in dit prachtige boek diepgaand onderzocht en uitgewerkt. Dat maakt dit vlot te lezen, lijvige boekwerk zeer de moeite waard. Er wordt op een nieuwe manier gekeken naar de oude bronnen die in de laatste eeuw herontdekt zijn en Maria Magdalena recht doen als de vrouw die de leringen van Jezus werkelijk begreep en leefde. Door haar bijzondere wetenschappelijke achtergrond is Annine in staat kennis, in de breedst mogelijke zin, bijeen te brengen.’

Marcel Messing

Onder de aandacht het boek van Annine van der Meer:

[Maria Magdalena ontsluit, Verborgene bronnen herstellen haar geschonden beeld](#)

Meer informatie over de Engelstalige vertaling die nog gaat verschijnen:

https://www.pansophia-press.nl/en_GB/a-62313067/welcome/maria-magdalena-ontsluierd/

Eerder had ik contact met Marcel Messing en Marianne van den Dungen, die onder meer vanuit Nederland zijn meertalige website verzorgt.

Op 24 februari 2021 schreef Marcel Messing in de kافت van Engelstalige *Code Red Alarm* dat hij mij opstuurde,

Voor Annine,

Laten we het licht in ons hart koesteren! Met veel waardering voor jouw werk.

Van harte, Marcel Messing.

Op 29 maart 2021 schreef Marianne, die zoals gezegd de website van Marcel Messing verzorgt:

Hoi Annine,

Ik ben al volop aan het lezen in je boek, wat mooi en vlot geschreven.

Dank je wel, ik ben er heel blij mee.

Lieve groet en alle goeds, Marianne

***Op 25 februari schreef Wim Bonis:**

Goedemorgen Annine,

Gisteren heb ik je nieuwe boek ontvangen. Nogmaals heel veel dank daarvoor! Alleen al het boek zelf ziet er weer prachtig uitgevoerd uit, met mooie illustraties. Maar uit inhoudelijk lijkt het me ook heel interessant. Hoe heb je deze pil van bijna 600 pagina's weer in een jaar tijd kunnen schrijven? Als ik het zo doorblader dan realiseer ik me dat dit een echte 'zwaargewicht' op het terrein van het Maria Magdalena onderzoek is, letterlijk en figuurlijk – en dat bedoel ik dan natuurlijk positief.

Wim Bonis

***Op 8 maart 2021 schreef Don Tersmette**

Dag Annine,

... De vondst en bescheiden publicatie van 'The Gospel of the Beloved Companion' is een nieuw hoogtepunt in de spirituele reis die we als mensheid maken en jouw nieuwste boek maakt dat overtuigend duidelijk!

Diep en breed tegelijkertijd, zoals ik van je gewend ben en weer een 'project' om te bestuderen, maar zoals altijd met veel plezier.

Ook het concept van de 'Vier-eenheid' van God met de Migdala als 'Dochter', is briljant en geeft haar haar rechtmatige plaats terug, niet alleen op Aarde naast Yeshua, maar dus ook in de Hemel!

Fascinerend en zeer, zeer waardevol. Dank je voor mijn exemplaar, maar vooral voor het schrijven van het boek. De wereld heeft het nodig!

Met hartelijke groet, Don

***Op 25 maart schreef Lies uit Tilburg**

Annine, na je geweldige lezing waarvan we via Karin Haanappel konden genieten, heb ik je boek over dit onderwerp 'verslonden'! Jij hebt mijn ogen 'geopend'. Wat een onderzoek en studie heb je verricht! Voor mij 'gelukkig' dat je de teksten regelmatig herhaalde, want deze voor mij nieuwe informatie moet wel even neerdalen.

Heel frappant dat Miryam de Migdala steeds spreekt over Farizeeërs die Jezus aan het kruis wilden nagelen en niet 'de Joden'. Zou de geschiedenis van het Joodse volk zich door de eeuwen heen minder dramatisch hebben voltrokken als op de teksten van haar géén wijzigingen waren aangebracht?

Het visioen van M. gaat me (nog) boven de pet! Er is nog héél wat te verwerken!!!

Wat verheug ik me op de tentoonstelling in het Catharijneconvent. Nog even geduld ...

Hartelijke groeten en BEDANKT!

Lies uit Tilburg

(gaf toestemming voor publicatie, maar wel uitdrukkelijk zonder haar achternaam, dit omdat zij haar achternaam niet op FB vermeld wil zien)

***Op Paaszaterdag 3 april** klom Lies nogmaals in de denkbeeldige pen op toetsenbord en schreef het volgende:

Beste Annine,

Hopelijk neem je het mij niet kwalijk, dat ik je mail-adres ten eigen bate nog een keer gebruik. Het volgende wil ik je toch laten weten!

Opnieuw ben ik in de Goede Week in je boek 'Maria Magdalena ontsluierd' gaan lezen. Hoe heel anders beleef ik nu deze tijd! Gelukkig, dat ik niet meer in het onderwijs werkzaam ben, want ik zou de traditionele verhalen uit de bijbel niet mee zó aan de kinderen kunnen vertellen, nu ik je boek gelezen heb! Ik zou heel veel problemen met ouders en clerici gekregen hebben én van hun oogpunt uit gezien in die tijd terecht! Wat ben ik blij, dat ik dankzij de 'vondsten' en jouw formidabele werk!! nu deze wijsheid heb opgedaan!

Met deze prachtige fresco van Giotto in de Scrovegni-kapel in Padua wil ik je héél goede Paasdagen toewensen,

Lies uit Tilburg.

***Op 25 maart 2021 schreef Joke Visker-Lievaart**

Lieve Annine,

Wat geniet ik van je boek!

Ik heb het evangelie ook besteld.

Het brengt me de antwoorden waar ik al mijn hele leven naar zoek.

Naar het hoe, wanneer en waarom van de omslag van matriarchaat naar patriarchaat.

Naar hoe het nou gekomen kan zijn.

Ik heb je boek genoemd in mijn nieuwste blog.

Lieve groet, Joke

<https://jokessterrenkruid.blogspot.com/2021/03/maria-magdalena-in-maasland.html>

Na mijn verzoek om haar reactie te mogen publiceren schreef Joke op vrijdag 26 maart

Ha Annine,

Natuurlijk mag dat. Dit is zo'n verhelderend boek!

Ik kende al de losse verhalen. Wist van de Essenen, heb de boeken van Margaret Barker gelezen, boeken van Maria Magdalena in huis.

Dat er nog groepen waren die de leer van de Eerste Tempel bleven doorgeven wist ik niet.

Dat Johannes, Jezus en Maria Magdalena daartoe hoorden is voor mij het element dat alles samenbrengt.

Ik heb zo lang naar die link gezocht en krijg hem met dit boek in mijn schoot geworpen.

Heel veel liefs, Joke

Op 3 april 2021 ontving ik via Karin Haanappel een prachtige boekbespreking **van Yvon Arendsen van 2 april 2021**, die mensen in Egypte rondleid(de) getiteld Ontsluiering. Hierin onthult zij het eigen innerlijk weten dat zij als meisje had, een weten dat nu **bevestigd** wordt door het onderzoek naar Maria Magdalena dat in het nieuwe boek ontsluit wordt. LINK

Op 5 april ontving ik van Annelies Knoop uit Amsterdam het volgende bericht:

Dag Annine,

Heel veel dank voor het schrijven van het boek 'Maria Magdalena ontsluit.''

Wat een prachtig boek en met welk een toewijding en vakkennis is dit boek tot stand gekomen.

Maria Magdalena en Jeshua zijn dichterbij gekomen. Het zijn Mensen van vlees en bloed geworden.

Ik ben zo blij met je boek. Heel veel dank!!!!

Annelies Knoop

Op 8 april ontving ik van Angèle van Lindonk- van der Meer de volgende mail.

Zeer geachte mevrouw van der Meer,

Uw recent uitgegeven boek over Maria van Magdalena is het mooiste boek dat ik ooit mocht lezen.

Dankbaar voor uw buitengewone prestatie om deze schitterende Bron aan het licht te brengen. Ik

kom via een Kunstgeschiedenis opleiding bij uw boek uit. Er is door uw boek mij heel veel duidelijk

geworden ook persoonlijk. Wie weet waar deze inspiratie weer toe leidt. Nogmaals heel veel dank

vanuit mijn hart!>

Hoogachtend,

Angèle van Lindonk- van der Meer

Op mijn vraag of haar reactie gedeeltelijk gepubliceerd mocht worden, gaf zij toestemming.

Daarop schreef Angèle op 9 april:

Goedemorgen Annine,

Dank voor uw reactie. Wat mij betreft kunt u mijn reactie vermelden. Het is zo'n mooi boek dat ook

mijn reactie te kort schiet. Na uw uitleg van de hemelsferen en de 7 sferen zag ik ineens dat wat

belangrijk is om een Heel mens te worden.

Wordt vervolgd... 😊

Heel veel succes met de vertaling. Het boek geeft ook prachtige verstilde energie is mijn ervaring.

Angèle van Lindonk- van der Meer