



TERUGBLIK zaterdag 7 maart 2020

Wij zien terug op een mooie viering van Wereldvrouwendag 2020. Dat was ook het moment waarop De Cirkelbeweging of de spirituele ME TOO beweging, een benaming van Koen Fossey uit België, voor het eerst bijeen kwam. In de dagen na zaterdag 7 maart kwamen tal van waarderende mails en bedankjes binnen, waarvoor onze dank. Dat was echt fijn.

Er hadden zich ca. 85 mensen opgegeven. Ongeveer 20 mensen moesten zich vanwege ziekte en verkoudheid afmelden, waaronder Jaap en Dinie Craamer-Veer, die het eerste deel van het middagprogramma zouden verzorgen. Uiteindelijk was De Engel goed gevuld met ruim 60 mensen.

Ik geef, met name voor de talloze afwezigen die eerder te kennen gaven heel graag betrokken te blijven, een kort overzicht van de dag.

Kort overzicht van zaterdag 7 maart

10.30-11.00. Mensen melden zich in de koffiekamer aan en krijgen een speciale kledingsticker met daarop in grote uitgeprinte letters hun voornaam en in kleinere letters hun achternaam. Er liggen stiften klaar waarop men daaronder zelf naam, bezigheid/missie/passie kan schrijven.



Opening. Klokslag 11.00 openen de drumslagen van Koen Fossey uit Vlaanderen de dag. Alle aanwezigen zitten in een grote en wijde cirkel. Op mediatiekrukjes en kussens zitten anderen in lotus zit in een kleinere binnenkring. In het hart van de zaal ligt een van doeken gemaakt groot roze hart met een beeld van Maria Magdalena, met kristallen en kleine kaarsjes op batterijen, een creatie van Gertrude Arents. (Er mogen geen kaarsen gebrand in verband met brandweervoorschriften). Er heerst een respectvolle stilte en aandacht. De aanwezigen gaan staan. Na een korte verbindende energie oefening waarin de energie circuleert en er een vortex ontstaat op deze krachtplek, volgt de Aanroep. Daarna introduceert Annine kort de langere meditatie. Nu gaan allen zitten.

11.05-12.00u. De Meditatie.

12.00u-12.30 Uitleg bij de meditatie en de verbinding met Maria Magdalena. Annine vertelt hoe zij getroffen was over de snelheid waarmee #MeToo zich verspreidde en toen bij zichzelf dacht: als dat nu eens zou kunnen voor de sacrale #MeToo beweging... dat al die mensen in de lage landen, die kiezen voor het pad van Bewust Zijn, elkaar vinden, dat zij zich regelmatig collectief met elkaar verbinden. Wat zou dat geweldig zijn...

Daarna zegt zij iets over het belang van Maria Magdalena; eerst is zij als sekswerker zwart gemaakt en nu staat zij, als grote ingewijde in het eenheidsbewustzijn, vol in de aandacht. De vroege christenen waar zij leiding aan geeft, denken in cirkels. Zij huldigden een drievoudig mensbeeld.

- * 1. In *het hart* van de cirkel leeft Geest.
- * 2. De *straal* van de cirkel staat voor de Ziel die uitgaat van de Bron van Geest of Eenheid.
- * 3. De *omtrek* van de cirkel staat voor de driedimensionale wereld van de Stof of de Materie.

Net als de cirkel drievoudig is, is de mens dat ook. De mens bestaat uit *Geest* (1), *Ziel* (2) en *Lichaam* (3). Volgens dit inzicht bestaat de mensheid uit drie groepen:

- * De *materialisten* in de omtrek (3). Ze staan met de rug naar het hart van de cirkel en kijken vanuit de omtrek de buitenwereld in.
- * Dan volgt voor sommigen de omkering of het wakker worden in Ziel en Geest. Deze tweede groep, de *'zielkundigen'*, bewandelt de weg terug via de straal naar de Bron van Geest, het hart van de cirkel (2).
- * De derde groep vormen de *'geestrijken'* die *opgestaan* zijn in het hart of het centrum (1). Daar volgt dan de eenwording met Geest in het hart van de cirkel. Dan komt de volledige scheppingskracht van de mens vrij. Men wordt Mens.

De weg van buitenkant naar binnenkant. Het evangelie van Filippus geeft op die weg terug van de omtrek naar het centrum of het hart - de weg naar binnen - vijf haltes: de doop, de zalving, de maaltijd, de verlossing (de donkere nacht van de ziel in de donkere kamer) en als hoogte- en eindpunt: het heilig huwelijk in het bruidsvertrek. Het is hier dat Maria de Bruid, de Maria van de toren op de berg, aanwezig is.

12.30-13.15 Kringgesprek. Dank aan allen die hun ervaringen met elkaar deelden.

13.15-14.00 Pauze. Velen vonden het heel erg fijn en gezellig elkaar weer te zien. Talloze mensen legden boeken en folders neer waar anderen kennis van konden nemen.



14.00u-16.00u. Annine geeft aan dat zij het programma heeft omgezet in verband met de ziekmelding van Jaap en Dinie Craamer-Veer. Zij hadden alles tot in de puntjes voorbereid en hadden ook al een keer proefgedraaid voor vrienden. Ook het prachtige schilderij met de gulden lijst en de 7 uitvergroete foto's van de Zwarte Madonna en Maria Magdalena, die afwisselend in de lijst geplaatst zouden worden, stonden klaar... Maar toen gooiden een bronchitis roet in het eten.

Als eerste presenteert Annine met behulp van een PPresentatie haar nieuwe boek *Venus Ontraadseld. Wereldwijde wegwijzer voor oermoederkunst*. Tal van geanimeerde en belangrijke vragen worden gesteld. De boekpresentatie verloopt geanimeerd en de vragen en antwoorden geven verdieping.

Daarna geeft zij info over Maria Magdalena anno 2020. Zij onderstreept het belang van de boodschap van Maria Magdalena, Maria de Bruid, Maria de Verhevene en zij van de toren, voor de mensen van nu.

De toekomst. Weinig mensen stuurden de vragenlijst in; deze werd verstuurd nadat de Corona-tijd was ingegaan en iedereen wel wat anders aan het hoofd had. Dus we kregen weinig reacties terug op de vragenlijst. Wel is duidelijk dat er behoefte is om samen te komen. Daarom heb ik besloten deze bijeenkomst één keer per jaar te organiseren in de

Engel rond Wereldvrouwendag. Er ligt een nieuwe optie op de kerk op zaterdag 6 maart 2021. Laten we hopen dat het dan mogelijk is elkaar weer in alle hartelijkheid te ontmoeten.

In verbondenheid

Annine van der Meer, 25 april 2020.

